

## Guds vilja i våra liv

[Spara som PDF](#)

Hej Lennart,

Jag har funderat o bett lite kring detta med vad som är Guds yttersta vilja i våra liv, vi hör dagligen i kristna sammanhang att det skall komma en väckelse över vårt land, att vi skall söka enhet, att vi måste läsa Bibeln mer, att vi måste be mer, att vi måste vittna mer, det arrangeras bönekonferanser på den ena platsen efter den andra, man försöker att göra den ena andliga övningen efter den andra men inget verkar hjälpa, det läggs bara mer och mer bördor på de troende och för dom flesta så känns det bara jobbigt med dåligt samvete som följd, ingen frid och frihet vill infinna sig. Jag säger inte att detta är fel med bibelläsning bön och annat som görs i våra kyrkor, men det verkar som att det som är bra står i vägen för det som är det bästa. Och vad är då det bästa? För mig är det helt uppenbart att vi måste hitta tillbaka till GUDS hjärta igen och bekänna att vi inte kan älska Gud och människor så som Jesus säger i Luk 10:25-28 (lägg märke till vers 28), att det vi gör i mycket är ett egenverk och en putsning av fasaden där vi bygger på våra egna panerade hus och glömmar att bygga på Herrens. Haggai 1:4-11, för är det inte så att detta i mycket är ett eget byggnadsverk där vi snudd på gör os själva till gudar fast vi inte ser det. Det måste finnas en vilja att våga kapitulera och säga till Gud som det är, jag kan inte älska dig med hela mitt hjärta och inte heller människor som mig själv, men Gud ge mig ett ödmjukt och förkrossat hjärta så att jag kan börja att be utifrån din vilja och börja om med dig. I detta tror jag att vi har en stor hemlighet, för GUD vill att vi skall komma till honom för att ta emot Hans kärlek och att han bara får rå om oss och älska oss som den Far han är. Vi vill ha religion och han (GUD) en relation, det måste svida i Guds hjärta. Inte kan vi förstå korset förrän vi sätter oss ner vid hans fötter och vilar och låter oss älskas av Honom, där börjar den riktiga vandringen. Det blev nästan en hel predikan, men jag känner att detta är Guds vilja för sitt folk idag i Sverige. Jag avslutar med Luk 10:38-42.

PS:Nu är ju detta en frågelåda så jag avslutar väl med att fråga dig vad du anser om mina tankar i detta?

**Svar:**

Tack för dina tankar. Eftersom de är så mitt i prick på mycket lägger jag ut detta i frågelådan, även om det inte var så mycket att svara på. Men jag skall fylla på lite.

Det du beskriver som vägen fram för oss kristna idag, känns som om du (medvetet eller omedvetet) beskriver en ÄKTA väckelse, i motsats till det, ja ALLT det, vi ser i kristenheten idag. Omvänd er! sa Jesus. Vi måste omvända oss från våra synder, vår ovilja, tröghet, självgodhet, egoism, självömkan, rikedom och lyxliv, fåfänga och habegär, villfarelser och villolärar. Jo, läget är allvarligt med kristenheten, och jag själv lever inte heller upp till Jesu bud. Vi behöver UTSÄTTA oss för Guds Ord istället för att bara konsumera det i habegär. Guds Ord och hans Ande måste få leda oss till förkrosselse, syndanöd, bekännelse och omvändelse. Vi måste bli små, och Gud STOR. Gud måste få böja våra hjärtan till sann ödmjukhet - och det går bara om vi är villiga till det. Det är så som varje ÄKTA väckelse har startat. MEN, det här får inte leda oss in i en asketisk eller lagisk form av självfokusering, typ: "nu skall jag bli asket, så blir det nog en härlig väckelse på grund av mitt lidande och min lydnad". Vi kan aldrig betala Gud med våra gärningar. Nej, det handlar om en äkta vilja till att börja sig för Gud, äkta vilja till att bli liten i sig själv, för det är då GUD kan bli stor genom våra liv. Jag tror uppriktigt att vägen för oss kristna idag, är så enkel och billig som att läsa Bibeln och be där hemma i kammaren. Sedan kan dessa enkla Jesu lärjungar samlas till enkel gudstjänst var helst Gud vill att de skall samlas. Låt oss slänga ut God TV, Kanal 10, Norge Vision och all annan avfällig kristen media! Låt oss strunta i alla pompösa och uppblåsta kristna konferenser! Låt istället en läsarväckelse blomma fram ur stugor och lägenheter! En väckelse som vänder ryggen åt estradkristendom, åt kommersiell kristendom och åt tillkrånglad, villfaren och mystifierad kristendom. Låt oss gå in i det rena och enkla barnskap som Gud vill ge oss genom trofasthet och förtröstan.

Sedan måste jag också säga något om att hitta tillbaka till Guds hjärta. Det gör vi inte bara genom att slå oss ner vid hans fötter och sitta där i kontemplation. Inte heller genom dåraktigt mycket lovsång etc. Nej, det som rör vi Guds hjärta (enligt Bibeln) är när vi tar oss an "den faderlöse, änkan, och främlingen i deras nöd". Detta återkommer ständigt i Bibeln. "Barmhärtighet vill jag se, och inte offer", säger Gud. "Lydnad vill jag se, och inte offer", säger han också. Det tycks var denna barmhärtighet och denna ödmjuka inställning till Gud och hans Ord som rör vid Guds hjärta. Är inte detta grundtonen i vårt liv, så är all annan verksamhet bara oväsen i Guds öron, enligt vad jag kan se i Bibeln.

Må detta tala till oss alla!

*/Lennart*

- 30 katselukertaa