

Reflektioner över året som gått och inför nya året 2025

[Spara som PDF](#)

De första kristna ett föredöme!



Innan jag berättar lite om de första kristna vill jag dela

en del tankar inför detta årsskifte 2024/2025, för ännu ett mycket speciellt år har passerat. Vad tänker du om 2024? Jag själv tänker inte minst på de pågående krigen. Jag tänker på Israel, som trängda från många håll tvingas strida **samtidigt** på många olika fronter (Gaza, Libanon, Syrien, Västbanken, Iran, Jemen) och det med en världsupinion som till största delen är emot dem. Ändå står Israel emot detta tryck. Hur kan de göra det? Det är värt att begrunda. Och så tänker jag på hur Rysslands krig mot Ukraina mer och mer blivit en terrorkrigföring där Ryssland främst riktar in sig på att fördärva infrastrukturen i Ukraina. Även många rent civila mål bombarderas ständigt av ryssarna. När kommer Gud att sätta stopp för Putin? Att detta stopp kommer är säkert, men när??

Mitt i detta blev Sverige medlem i Nato den 7 mars; bra eller dåligt, det återstår att se. Men skjutningar och sprängningar har vi ändå i massor INNE i vårt land! Mycket av allt det elände som vi ser i landet har helt klart att göra med avfallet i kristenheten och därmed den ökade sekulariseringen och omoralen. Här skall man begrunda vad som en gång lyfte upp vårt land ur fattigdom, smuts, omoral och misär. Därför säger jag alltid att politik inte långsiktigt kan lösa de problem vi har i landet. Det är omvändelse i kristenheten och ett sunt andligt uppvaknande som kan göra att Guds välsignelse ännu en gång kommer över vårt land! Om den kommer blir det troligen kortvarigt, precis så som det var för judarna innan landet fullständigt erövrades av Babels kung.

Vad har gått bra då? Jo, ganska mycket trots allt. Låt inte mörkret skymma det ljusa och goda! Elpriserna är de lägsta på många år just nu. Bränslepriserna är jobbigt höga, men inte alls så höga som när det var som värst. Inflationen har

lugnat ner sig. Räntorna är på väg ner. Ingen pandemi! Och så kan vi kristna alltid glädja oss åt att vi fått lära känna Herren och hans vägar lite till – om vi har önskat det.

Och tänk att "New World Order" inte tagit över världen via coronapandemin, detta i motsats till vad många förkunnare basunerade ut, även i Sverige.

Vaccinpassen blev inte den storebrorskontroll som många befarade.

Covidvaccinet tog inte död på befolkningen, i motsats till vad "vaccinkrigarna" påstod. Och "The Great Reset" har vi knappast sett något av, i motsats till vad många skrev på Nätet (har du läst boken?). Och 5G-nätverket har inte dödat vår befolkning, i motsats till vad en del sa. Så det är ju bra med allt detta! Men finns det folk som är besvikna över att dessa förutsägelser inte inträffade? Eller inte kan erkänna att de inte inträffat? Det är ju nästan så att jag kan tro det. Vi får i alla fall hoppas att alla som skrivit om sådana här saker kan lugna ner sig lite och ägna sig lite mer åt eftertanke innan de rusar iväg till nästa "projekt".

VALET I USA

Sedan har ju valet i USA tagit upp mångas tankar under året. Och kanske har människor blivit ännu mer avståndstagande från varandra på grund av just valet i USA och olika åsikter om det. Det är tråkigt! Vad Donald Trump kommer att fixa vet vi dock inte ännu, men det blir intressant att följa. Men personligen tycker jag kombinationen Donald Trump*, J D Vance** och Elon Musk*** känns mycket olustig. Viken triad! Det här kan dra iväg till att bli något vi inte alls önskar...

* **Donald Trump** är helt klart en [narcissist](#) ut i fingerspetsarna och otroligt inspirerad av Norman Vincent Peales framgångsteologi ("The Power of Positive Thinking"). Läs mer om denna koppling [via denna länk](#).

** **J D Vance** blir president Trumps vicepresident. Han konverterade till katolicismen så sent som 2019, och varför det kan man ju undra, eftersom han sägs vara ateist. Han är också god vän med Kevin Roberts som har kopplingar till den radikala, hemlighetsfulla, katolska organisationen Opus Dei. Läs mer om Vance och Roberts [via denna länk](#).

*** **Elon Musk** blir en av president Trumps viktigaste rådgivare. Han är världens rikaste man, och hans huvudsakliga intresse ligger inom teknik och kommunikation, samt på senare tid även politik! Han äger SpaceX som bygger och skjuter upp rymdraketer, han äger Tesla, han äger åsiktsplattformen X (tidigare Twitter), han äger Neuralink, ett företag som utvecklar implanterbara människa-dator-gränssnitt som skall göra det möjligt att koppla samman den mänskliga hjärnan med t.ex. en dator, han äger flera stora AI-tjänster varav en

heter xAI, och han äger tjänsten Starlink som är ett nätverk av små satelliter som tillhandahåller Internetaccess och som idag omfattar 7000 satelliter (målet är 34 400 satelliter!!). Vilken makt Musk kan få/ta sig med allt detta!



Lite kuriosa om Elon Musk: Musk startade företaget xAI den 12/7

2023. Läger man ihop $12 + 7 + 23$ så blir det 42, ett datum som han medvetet och officiellt valde för att i den kultförklarade boken *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy* står det att svaret från en superdator var just 42 när de ställde den ultimata frågan till datorn vad som är meningen med livet, universum och allt. Detta är också frågor som hans företag xAI skall arbeta med.

Och varför i hela världen har Elon Musk haft ett mysko halssmycke på sig som ganska mycket liknar symbolen för "Omega Point"? Detta halssmycke syntes när Musk tillsammans med Trump besökte ett UFC-event. Omega Point är en ockult teori som jesuitprästen Pierre Teilhard de Chardin lanserade. Vad Musk vill signalera med sitt halssmycke vet vi inte exakt, men detta var en gissning så god som någon annan. Mysko är det i alla fall!



Klicka på bilden för större bild

FALSKA PROFETIOR

Sedan har vi allt detta falska profeterande varje år! Suck! Tänk att kristenheten ännu inte har kastat ut eller blockerat alla dessa falska profeter som gång på gång "profeterar" om saker som de bara hittar på och som inte inträffar – och dessutom tar betalt för det! I skriften *De tolv apostlarnas lära* (även kallad Didache) står det att en profet som begär pengar är en falsk profet!

Birger Skoglund och Cindy Jacobs brassade på vid konferensen "Faith 23", sommaren 2023, och sa bland annat detta:

"Jag kommer med en stor väckelse från Gud till Sverige"

"Jag kommer att komma med ett nytt dop i den helige Ande"

"Nu kommer en nådens tid över kristenheten över vårt land och i Norden"

"Vederkvickelsens tid är här"

Världen Idag, 17 juli 2023

Har vi sett något av detta under 2023 och 2024? Nej.

I februari 2024 skrev Världen Idag om två profetior som hade samma tema som de ovan. Det var dels Walter Epie, pastor i Kamerun, som kom med ett budskap, och dels Serge Da Rosa i USA som kom med något liknande. Här är ett utdrag från dessa "profetior":

"Detta är vad som kommer att hända med de skandinaviska länderna. En världsvid väckelse kommer att bryta fram från de här länderna. Det har aldrig hänt tidigare i världshistorien. En orkan, till och med en explosion, nästan som en katastrof."

"Det jag ser är att det kommer att bli en väckelse som startar med de nedtryckta och de fattiga i Sverige. Och den kommer att starta i norra Sverige och svepa rakt igenom nationen. Alla världens nationer ska säga: 'Se vad som händer med Sverige. Vad är det som pågår?' "

Världen Idag, 27 februari 2024

Har vi sett något av detta ännu? Nej.

I juli 2023 lästes nedanstående "profetia" upp på en gudstjänst i Alingsås. Det var en viss Britt Zackrisson som redan 2019 hade uttalat detta:

"Ni är på väg in i ett stort ljus, och en andlig explosion som kommer att spränga alla begränsningar på alla områden. De sjuka kommer att bli friska, band och bojor kommer att krossas, de som sitter i det mörkaste mörker kommer att få ljus. För nu är min tid är inne för denna stad. Folk kommer att vandra hit till er församling för att rycka himmelriket till sig. Och jag skall bruka och använda er, var och en, i denna sista väckelse. Jag skall bekläda er med samma eld som lärjungarna, och där ni går fram kommer denna eld och kärlek beröra människorna. En frimodighet

och oräddhet kommer över er, för min kärlek kommer att driva ut all fruktan. Detta har jag tänkt och detta sätter jag i verket, och inget uteblir.”

Från en inspelad gudstjänst i en kyrka i Alingsås, juli 2023

Har då något av detta inträffat under åren 2019-2024? Nej.

Jag vågar med stor säkerhet säga att detta är frågan om falska profetior och falska profeter. Ännu en gång! OCH, en sann väckelse från vår Gud startar **aldrig** för att någon profeterar om det eller pratar om det. En sann väckelse startar knappt ens för att man ber om det. Istället kommer väckelser högst oväntat när Gud helt enkelt bestämt det. Och om det ändå är något som kan öppna upp för sann väckelse så är det en djup omvändelse till Gud och hans Ord som gäller, en djup förkrosselse! Det ser vi i Gamla testamentet när några judiska kungar vaknade upp inför Guds Ord (läs t.ex. om kungarna Hiskia och Josia). Dessutom finns det inget i Bibeln som säger något om en världsvid väckelse i den yttersta tiden. Istället talar Bibeln om ett stort avfall (2 Tess 2) och att kärleken (*agape*) skall kallna hos de flesta (Matt 24:12).

Men varför låter då Gud alla dessa falska profeter hålla på år ut och år in? Jo, så var det på Gamla testamentets tid och så är det uppenbarligen även nu, och han gör det för att pröva oss, för att se vilka som sätter sanningen högst och vilka som inte är noga med sanningen. Gud låter denna indelning ske innan Jesu återkomst.

De första kristna ett föredöme!

När jag begrundar hur vi kristna bär oss åt idag, så kan jag alltså bli ganska trött. Det är så mycket som kristenheten håller på med som inte har någon som helst förankring i Bibeln. Därför kan det vara intressant att läsa om hur de första kristna levde. Jag har precis i dagarna läst klart en bok som har titeln "De apostoliska fäderna". I denna bok finns skrifter av kristna ledare varav de flesta var lärjungar till de tolv apostlarna, och som därför fick kunskap om den kristna tron från någon som hade fått höra undervisning direkt av Jesus. (Dessa män är **inte** de samma som "kyrkofäderna")

En text i boken *De apostoliska fäderna* har titeln "Brevet till Diognetus". Brevet är ursprungligen skrivet på grekiska till en högt uppsatt icketroende person (en "hedning"). Exakt vem som skrivit brevet råder det delade meningar om, men det kan vara Apollos. Kyrkohistorier har i vart fall sorterat in författaren bland de

personer som var lärjungar till apostlarna. I ett avsnitt av brevet beskriver författaren hur de första kristna levde och tänkte. Detta är en mycket intressant, uppbygglig och även utmanande läsning för oss "moderna" kristna; det som står där är sannerligen värt att begrunda i ljuset av hur vi kristna lever idag. Så därför tänkte jag bidra med detta textavsnitt som en sak som vi kan ha med oss in i det nya året 2025.

"Ty de kristna är varken till land, språk eller seder skilda från de andra människorna. De bor varken i egna städer eller använder någon främmande dialekt eller utövar något egendomligt liv. Deras lära har inte uppfunnits genom lärda människors tankar eller uträkning, inte heller företräder de någon tro av mänskligt ursprung, såsom några gör. De bor i grekernas städer såväl som i barbarernas [icke-greker], allt eftersom var och en fått på sin lott, och de följer landets seder i dräkt, föda och i övriga levnadssätt, men i det visar de sin vandels förunderliga och erkänt ovanliga hållning. De bor i sina egna fädernesland, men som gäster; de har del i allt såsom medborgare, men de uthärdar allt såsom främlingar. Varje främmande land är deras fädernesland, och varje fädernesland är dem främmande.

De gifter sig som alla och föder barn, men de sätter inte ut sin avkomma [till att dö]. Deras bord är öppet för alla, men inte deras säng. De finns till i köttet, men lever inte efter köttet. De vistas på jorden, men är medborgare i himlen. De lyder de stiftade lagarna, men överträffar dem genom sitt eget liv. De älskar alla, men förföljs av alla. De är okända men fördöms; de dödas men görs levande. De är fattiga men gör många rika; de saknar allt, men äger överflöd på allt. De vanäras men i vanäran förhärligas de; de förtalas men får rätt. De smädas men välsignas; de skymfas men ger ära. När de gör gott straffas de som onda; när de straffas gläds de som om de vore uppväckta till liv. Av judarna bekämpas de som främlingar och av grekerna förföljs de, och de som hatar dem kan inte ange orsaken till fiendskapen.

Kort sagt, vad själen är i kroppen, det är de kristna i världen. Själen är utbredd i alla kroppens lemmar och de kristna i alla världens städer. Själen bor ju i kroppen, men är inte av kroppen; de kristna bor också i världen men är inte av världen. Osynlig förvaras själen i den synliga kroppen; och de kristna är kända genom att de lever i världen, men

deras gudsfruktan förblir osynlig. Köttet hatar själen och bekrigar den utan att vara förorättat, därför att det hindras från att ge sig hän åt lustarna; världen hatar också de kristna utan att vara förorättad, därför att dessa står emot dess lustar. Själen älskar den hatande kroppen och lemmarna; och de kristna älskar dem som hatar dem. Själen är innesluten i kroppen, men håller samman kroppen; och de kristna hålls i världen såsom i ett fängelse, men själva håller de samman världen. Själen bor, fastän odödlig, i den dödliga kroppen; och de kristna bor som främlingar i det förgängliga under det att de väntar på oförgängligheten i himlen. När själen far illa ifråga om mat och dryck, blir den bättre; så ökas också de kristna för var dag, fastän de bestraffas. I en sådan ställning har Gud satt dem, och det är inte tillåtet för dem att visa den ifrån sig.

Ser du inte, hur de kastas för vilddjuren för att de ska förneka Herren, men de besegras inte? Ser du inte, att ju mer de förföljs, desto mer växer deras antal?"

Brevet till Diognetus, kapitel 5-6 samt 7:7-8

Så fantastiskt uthålliga i den rena tron de var, dessa första kristna! Tänkvärt!

Så vill jag avsluta med att tillönska dig som läste hela vägen hit ner ett av Herren vår Gud rikligt välsignat och Gott Nytt År!

/Lennart