

# Radioprogram: "Till dig som ännu inte är kristen"

[Spara som PDF](#)

**Här kan du lyssna till ett radioprogram som jag sände i Alingsås närradio 2006.**

**Längd:** 42 min

## **Innehåll:**

I det här programmet får du en del svar på frågorna:

- vad är det att vara en kristen?
- vad är **inte** kristen tro
- vad har du för nytta och glädje av att vara kristen?
- varför måste du absolut bli kristen och hur blir du det?

Som du kommer att få höra så finns det en hel del missuppfattningar om kristen tro. Många kyrkor har tagit en väg som inte Bibeln visat på. Du får i programmet reda på hur Gud har tänkt det med kyrkor och tempel, präster, gudstjänster, former och ritual.

Det kristna livet är tänkt att levas i ett barnskap inför Gud där vårt liv skall präglas av förtröstan och tillit till Guds godhet och omsorg. Jesus vill göras oss FRIA! Vi är dessutom lovade ett evigt liv i fullkomlig lycka. Detta är dom riktigt goda bitarna i kristen tro.

Men löften gäller den som säger sig "Ja" till Jesus och överlåter sig och sitt liv till honom. För den som inte gör det väntar enligt Bibeln Gehennas eld. Det är den allvarliga sidan av kristen tro.

Programmet innehåller dessutom intervjuer med tre personer som berättar vad kristen tro betyder/har betytt för dem i vardagen. Det är Hasse Larsson, Stefan Hjärkeus och min fru Anita Jareteg som berättar.

Klicka på [denna länk](#) för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

*/Lennart*