

Den luciferiska läran - i Bibelns ljus



Ack och ve, det här är sannerligen inga roliga saker att skriva

om. Men det är nog ändå en nödvändighet idag att informera om grunderna i det som jag här har valt att kalla för *den luciferiska läran* (engelska: *the luciferian doctrine*). Det här är ett begrepp som kanske först användes av "frimurarbiskopen" Albert Pike, en av de mest inflytelserika frimurarna någonsin. Och varför vill jag då informera om det här? Jo, för i sitt långa tal om den yttersta tiden återkom Jesus upprepade gånger till uppmaningar som att "**se till att ingen bedrar er**", "**vaka**" och att vara "**vaksamma**". Personligen tror jag att dessa ord – förutom att studera Bibeln och be – innesluter att studera utvecklingen i världen, inte minst andligt sett. Gör man det, kan man vara betydligt mer vaksam och skyddad mot all den falska och antikristliga andlighet som nu fullkomligt översvämmar vår värld. Mycket av *den luciferiska läran* tränger sig också in i kristenheten, så har det varit under en lång tid och så är det fortfarande. På grund av rädsla för skrämmande skeenden i världen – som klimathot, terrorism, ekonomiska krascher, grov brottslighet, flyktingkriser m.m. – söker människor "frälsning" på olika sätt, och inte sällan landar de i olika former av andlighet som involverar *den luciferiska läran*.

Den luciferiska läran utgör fundamentet inom inte minst New age-rörelsen, alltså det informella nätverk av nyandlighet som idag påverkat i stort sett alla delar av vårt samhälle. Man finner också mycket av denna lära inom hinduismen, varifrån New age-rörelsen ju hämtat mycket av sina föreställningar. Men vi finner även olika delar av *den luciferiska läran* hos t.ex. frimurare och andra hemliga sällskap, hos Mormonerna, Jehovas vittnen, Islam, Bahai, ockultister, mystiker, mfl. Några trossatser ur denna lära kan man även hitta som grundläggande trossatser hos Trosrörelsen, och några finner man i den Katolska kyrkans lära. Detta diskvalificerar därmed dessa från att räknas som sann och sund kristendom.

Något som är riktigt otäckt är att alla dessa trosriktningar jag ovan räknat upp, mer och mer finner varandra i en slags ohelig global ekumenik. I den ekumeniken blir trossatser i *den luciferiska läran* som länkar i en kedja, en kedja som i sin helhet blir till den oheliga globala andlighet som Uppenbarelseboken varnar för. Ibland ser New age ut att vara den plattform på vilka alla skall komma att enas, och ibland ser Katolska kyrkan ut att vara den samlande kraften. Vem som får på sig ledartröjan i slutänden återstår att se, men påvedömet i Rom kommer fortsätta kampen för att vinna tätplaceringen, var så säker! Jag tror dock inte att alla olika trosinriktningar kommer att försvinna i och med att det scenario som Uppenbarelseboken profeterar om bryter fram. Det blir troligen istället så, att alla olika trosinriktningar kommer att enas under en gemensam ledare och samtidigt bibehålla mycket av sin egna unika karaktär.

När man läser om olika religioner, andliga rörelser och sekter så återkommer gång på gång några trossatser som tycks vara gemensamma för många. Det är dessa som jag skall presentera strax. Vanligen är dessa trossatser precis raka motsatsen till Bibelns sanningar och undervisning. Av detta kan man som kristen förstå att *den luciferiska läran* – som jag alltså valt att kalla dessa trossatser – har Satan som upphovsman, han som också kallas för Den Onde, Djävulen och Lucifer. Redan i Första Mosebokens tredje kapitel dyker Satan upp med två av sina tyngsta lögner, nämligen: "ni skall ingalunda dö" och "ni blir som gudar" (grundtextens ord för "gudar" står i pluralis, och därför står det t.ex. "gudar" i King James Bibel). Om Satan sa Jesus så här:

Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. (Joh 8:44)

Låt oss ta Jesus på orden och förstå att även allt det andra Satan kommit med under tidens gång har varit lögner, raka motsatser till det Gud förmedlar genom Bibeln. Den som tar emot dessa lögner som sanningar kommer att gå evigt förlorad enligt Bibeln, och det är precis dit Satan önskar få oss människor. Hans mål är att förlöjliga mänskosläktet – Guds avbild – och dra hela Guds Skapelse ner i smuts och total undergång. För att uppnå detta är *den luciferiska läran* ett av de främsta verktygen, men trots det är den vanligen mycket frestande och belönande. Samtidigt tillåter Gud att valet mellan sanning och lögn finns för att det skall bli uppenbart vilka som älskar sanningen mer än lögnen (2 Tess 2:9-12). Detta är den prøvosten som vi alla slipas mot under vår korta session här på jorden.

Nedan presenterar jag några av de främsta trossatserna i *den luciferiska läran* som jag stött på. Du kommer säkert att känna igen en hel del; mycket har jag tidigare gått igenom här i BibelFokus. Du som sett filmer på Nätet som varnar för hemliga sällskap, New age och liknande, kommer också att känna igen en hel del. Hur som helst tror jag att det kan vara nyttigt att få det uppställt så här tydligt. Självklart finns det oerhört många fler villfarelser, villoläror och lögner på det andliga området, men dessa jag här listar är några av de vanligaste och mest fundamentala.

Den luciferiska läran i punktform

1. Gud är en opersonlig kraft. Gud finns i allt och i alla (panenteism). Allt är Gud (panteism). Detta är en världsbild som framför allt finns i österländska religioner men som också ockulta sällskap, mystiker och New age-rörelsen anammat.

Men Bibeln säger: Gud är personlig och finns utanför sin Skapelse men kan vara närvarande överallt där han önskar. Endast de sant troende är Guds barn och hos dessa finns Gud närvarande genom sin Helige Ande.

2. Jesus är bara en av flera inkarnationer av "Kristus" och en bland flera upphöjda Mästare, såsom Krishna, Buddha och Muhammed. Jesus är inte Kristus. Jesus var en vanlig människa som blev överskuggad av "Kristus". Han kom för att visa oss att vi alla är/kan bli Kristus.

Men Bibeln säger: Jesus är Guds Son, Gud själv kommen i mänsklig gestalt. Jesus är, har alltid varit och kommer alltid att vara Kristus/Messias, dvs. Gud i mänsklig gestalt. Ingen annan än Jesus kan bli eller vara Kristus. Kristus är inget ämbete utan en enda gudomlig person!

3. Du är/kan bli gudomlig. Du är Gud. Du är "Jag Är". Allt som saknas dig är insikt/kunskap/upplysning om din gudomlighet. Denna punkt är snarlik de två ovanstående. Förkunnare inom den "kristna" Trosrörelsen har länge förkunnat denna lära.

Men Bibeln säger: Endast Gud är Gud, endast Han och gudomlig. Endast Gud är "Jag är"/Jahve. Att människan kan bli gudomlig är en av de två lögnerna från Edens lustgård.

4. Människan har utvecklats/evoluerat både andligt och fysiskt, liksom hela världen. Detta är en mycket grundläggande syn inom New age-rörelsen och den vilar på den mer profana darwinismen och evolutionsläran.

Men Bibeln säger: Gud skapade hela världen fullt färdig på sex dagar. Han skapade också människan fullt färdig från början. Världen och människan utvecklas nu inte framåt utan snarare "bakåt".

5. Du kan tillbe dig själv, andra och hela Skapelsen.

Men Bibeln säger: Endast Gud är värd tillbedjan och lovsång. Endast Gud är helig.

6. Själen är odödlig och inkarnerar i nya fysiska kroppar. Den sanna personligheten är själen eller anden, kroppen är bara en illusion, en "farkost". Detta är en gnostisk människosyn som framför allt finns i österländska religioner men som ockulta sällskap, mystiker och New age-rörelsen också omfamnar. Även många icke-troende har idag en tro på inkarnation.

Men Bibeln säger: Människans sanna natur är både ande, själ och kropp i en enhet. Människan skall EN gång dö och sedan dömas. De sant troende skall återuppstå i en förvandlad och evig kropp. Att människan inte kan dö är den andra av de två lögnerna från Edens lustgård.

7. Det finns ingen synd/vår invärtes människa kan inte synda. Detta är en vanlig syn inom New age-rörelsen men också hos mystiker som menar att vår invärtes människa inte kan synda då den är gudomlig/har en "gudagnista".

Men Bibeln säger: Vi är födda till syndare och därför syndar vi. Hela vår varelse är märkt av synden. Jesus sa att all vår orenhet kommer inifrån. Synden hindrar umgänget med Gud och tillträde till det eviga livet. Vi måste försonas med Gud genom Jesus Kristus, det är ENDAST så vi kan bli av med vår syndiga natur och få evigt liv som en fri gåva.

8. "Frälsning" är att uppnå insikt/kunskap om den egna gudomligheten och syndfriheten. Frälsning är också att återfödas till en allt högre andlig nivå.

Men Bibeln säger: Som syndare är vi dömda till evig förtappelse borta från Gud. Men vi kan bli frälsta till evigt liv genom tro på Jesus och hans försoningsverk, och ENDAST genom denna tro. Bibelcitat från Rom 4:5: ”..den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet.”

9. Vi har all sanning inom oss.

Men Bibeln säger: Guds Ord är Sanning. Jesus är Sanningen förkroppsligad. I Honom finns all sanning. Sanningen finns utanför människan, hos Gud.

10. Vi kan endast komma fram till en fulländad karaktär genom att få insikt om vår inneboende gudomlighet. Låter vi den inre gudomligheten tränga fram gör vi idel goda gärningar. Detta är en vanlig syn hos mystiker.

Men Bibeln säger: Vi kan inte i egen kraft bli en bättre/godare människa. Vi måste först försonas med Gud genom Jesus Kristus och hela livet igenom helgas av hans Helige Ande. Gud/Hjälparen skall då hjälpa oss till ett allt bättre liv och goda gärningar.

11. Lucifer är den sanna guden. Den enda djävul som finns är tron att det finns en.

Men Bibeln säger: Lucifer är Satan/Djävulen/Den Onde som vill försätta hela Guds Skapelse i fördärvet!

12. Det skall framträda en global kristusgestalt (inom New age kallad ”Maitreya”) som skall förena alla religioner och alla folk. Han skall skapa fred och säkerhet på jorden.

Men Bibeln säger: Det skall framträda en Antikrist som är Satans kristusgestalt. Han skall bedra alla folk med sin karisma och förfölja och döda dem som inte vill böja sig inför honom. Jesus Kristus skall återkomma EN gång, och han kommer då på himmelens skyar så att alla människor kan se honom. När han kommer skall han hämta alla sant troende till sig. Han skall döma de övriga folken efter deras gärningar.

13. Himmelriket skall och kan byggas här på jorden av oss människor genom upplysning och andlig utveckling. Det blir en "Golden age" - enligt vad New age kallar den tidsåldern. Stora delar av den falska karismatiska kristenheten tror också på ett gudsrike på jorden FÖRE Jesus återkomst där de troende skall utöva "dominion" (herravälde).

Men Bibeln säger: Antikrist skall försöka bygga ett (sataniskt) enhetsrike på jorden, en "Golden age", före Jesu återkomst. Men Jesus kommer att stoppa det försöket vid sin ankomst och istället upprätta ett Tusenårsrike där Guds frid kommer att uppfylla hela jorden. Gud skall därefter skapa en ny himmel och en ny jord.

14. Det finns inget helvete. Det enda helvete som eventuellt existerar är det vi själva skapar här på jorden. Denna syn finns inte minst bland liberalkristna och inom den "kristna" rörelsen *Emergent church* som genom sociala insatser vill bygga ett paradys här och nu. Rörelserna blir främst politiska i sin förkunnelse.

Men Bibeln säger: Den som här i denna tidsålder dör utan en tro på Jesus Kristus hamnar i "dödsriket" (ibland kallat för helvetet) i väntan på den yttersta domen. De som inte frikänns i den yttersta domen skall hamna i "den brinnande sjön".

15. Du skapar själv hela din tillvaro med det du tror, tänker, säger eller visualiserar. Bön till Gud ger ingen utdelning. Denna orientering finns inte minst inom New age-rörelsen men har ett stort fotfäste i Trosrörelsen. Den injicerades tidigt i kristenheten av pastorn Norman Vincent Peale (en person som påverkade Donald Trump mycket!).

Men Bibeln säger: Gud är den som är Herre över alla människors tillvaro. Vi skall kungöra alla våra önskningar i bön till Gud. Gud kan förändra. Om vi ber Gud om hjälp/förändring etc kan han ge bönesvar. Om vi lever ett liv i enlighet med Guds evangelium och därigenom ber i Jesu namn samt om vi ber efter Guds vilja, då har Gud lovat att ge det vi ber om.

16. Som en sista punkt som visar på vad *den luciferiska läran* står för, vill jag ta upp synen på Israel och det judiska folket. Här menar man att dagens Israel är en nation som Satan ligger bakom. Judarna är inte längre Guds folk, de har avfallit

och Gud har lämnat dem. De kristna är nu Guds folk och det sanna Israel. Israel är en styggelse i världen, enligt *den luciferiska läran*.

Denna syn på Israel och det judiska folket kallas i kristenheten för "ersättningsteologi". Den är vanlig bland liberalkristna och kristna med en stark vänsterprägel. Samma syn fanns så klart hos Hitler och den är idag mycket vanlig i arabländerna och bland den palestinska befolkningen. Tyvärr har *ersättningsteologin* fått insteg bland allt fler kristna, inte minst beroende på en snedvriden - och ofta felaktig - nyhetsrapportering. En del kristna går också på antisemitisk undervisning ute på Nätet som riktar sig till just surfande kristna.

Men Bibeln säger: Judarna blev ett utvalt folk i och med Guds löfte till Abraham. Hans avkomlingar skulle bli Guds utvalda folk för alla tider. Judarna skulle återföras från alla jordens länder till deras eget land, så som nu skett. Judarna skall inte upphöra att vara Guds särskilt utvalda folk förrän himlakropparna upphör att följa sin utstakade gång! Det judiska folket kommer att ha en särskild roll även i tidens avslutning!

Må Herren vår Gud bevara oss från den luciferiska läran och dess infiltration i samhälle och kristenhet!

Vill du ha bibelreferenser till det som jag ovan benämnt "Men Bibeln säger", så kan du börja med att läsa [vår trosbekännelse](#).

/Lennart