

Tänk om det bara var så lätt!

[Spara som PDF](#)

En bokvarning:

Jag såg för en tid sedan en ny bok av framgångsförkunnaren Tommy Lilja. Den heter "Skapelsekoden". I boken skall man få lära känna universums rangordning, man får veta hur allt hänger ihop, och man får veta att **VI** i allt detta innebär en möjlighet för Gud. Tommy Liljas undervisning skall vägleda oss dit vi är kallade och förutbestämda att vara. Boken utlovar kunskaper som öppnar "*kombinationslåset*" till allt detta. Tänk att alla svaren finns i Tommy Liljas bok! Då får vi tacka Gud att han sände Tommy Lilja till vår jord så att vi äntligen kan vinna den kunskap vi inte fått från Bibeln och inte fått från Hjälparen, Guds Helige Ande. Tommy Lilja blir vår nya Hjälpare! För bara 149 kronor!!

Nu förstår du förhoppningsvis att jag raljerar här i inledningen, och det tycker jag man får lov att göra i detta fall. För även denna bok är rotad i en stor lögn: lögnen om att allt vi saknar är den förborgade kunskap som Tommy Lilja och andra framgångsprofeter besitter. Många går på lögnen eftersom dessa falska profeter ser ut att ha lyckats fullständigt – enligt världens måttstock. De är ju alla rika, och alla får de resa jorden runt och tala inför tusentals människor. Jag hoppas att du kan se att sådan framgång är det som ger kraft åt lögnen, och att framgången inte kommit som en gåva från Gud utan som gåvor från massor av människor som tror på lögnen och som önskar bli lika "använda" och "välsignade" som sina idoler. Allt är en snurrande karusell och ett pyramidspel där endast de i toppen blir rika. Och allt bygger på att framgångsförkunnarna lyckas hålla gåvogivarna varma med nya spektakulära och snärjande berättelser. Därför innebär denna slags marknadsföringsverksamhet många resor från plats till plats där "dessa väldiga apostlar" berättar historier om vad de åstadkom på den förra platsen. Men verksamheten innebär också att skriva böcker där koden till "*kombinationslåset*" avslöjas. Det är så helt uppenbart geschäft alltsammans!

Det är då tragiskt att pingstpastorn Tommy Dahlman – som har mångas öra i Sverige – rekommenderar denna bok och upphöjer Tommy Lilja till att vara en av den "*moderna tidens apostlar*". Han menar att Lilja lyckats sätta ord på "*en klassisk pentekostal teologi*" (pingstteologi). Men när nu en av Sveriges mest synliga pingstpastorer anser att den framgångsteologi som Tommy Lilja står för

är en eftersträvansvärd teologi, så är tyvärr även det en klar signal om att läget är mycket allvarligt inom svensk kristenhet. Även detta vittnar ju om en stor brist på urskiljningsförmåga och som en följd av det ett eskalerande avfall.

När helst kristen mognad framställs som om det bara handlar om att få fatt i rätt kunskap så har man kommit mycket nära hur man resonerar och lever inom New age-rörelsen – där det går att sälja i princip vad som helst i andlighetens välsignande namn. Faktum är att man då knaprar på frukten från Kunskapens träd. Nej, **sann**kristen tro är inte beroende av skräpmat, tvärtom är sådan föda mycket farlig för den som söker en äkta kristen tro. En sann kristen tro föds där förkunnelsen är helt rotad i Bibelns undervisning, och den växer till genom en livslång ökenvandring kantad av både motgångar, prövningar och ljusglimtar. Under denna vandring är Bibeln ett ljus på den troendes stig och Guds Helige Ande är dennes följeslagare och Hjälpare. Ingen behöver hjälpa Hjälparen!

Må Herren Gud rena oss och vårt land från andlig skräpmat och falska profeter som tränger undan vårt livslånga beroende av den Helige Andes vägledning i livet och i Skriften!

Ef 4:14: "Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse."

/Lennart