

Mormonerna och mormonismen

[Spara som PDF](#)

Vi skall här delge lite information som främst är hämtad från den film som Dave Hunt låg bakom. Filmens titel är *The God Makers* ("Guda-görarna") och finns på YouTube. Filmen kom ut 1982 och sedan i bokform 1984. Dave Hunt var en stark apologet/trons försvarare i USA. Han skrev en mängd viktiga böcker, däribland *A Woman Rides the Beast* som handlar om Katolska kyrkan och katolicismen. Dave Hunt avled 2013.

Självklart fick filmen kritik från Mormonkyrkan, och det är därför viktigt att känna till att mormonerna är förtegnade om mycket i deras lära (som ändras då och då) eftersom den skiljer sig totalt från bibelgrundad kristendom. Det mesta är totalt ogrundat i både historia och arkeologi.

Mormonrörelsen startades av Joseph Smith år 1830. Han levde mellan åren 1805-1844.

Mormonernas lära i korta drag

Mormonismen lär att Gud Fader är en människa som har blivit Gud genom att arbeta sig fram till perfektionism och utveckling. Han har fått namnet Elohim. Utifrån detta tror de också att varje mormon kan bli Gud genom äktenskapet och olika riter, och de blir då gudar på en egen planet. Det är sedan deras uppdrag att föröka sig och se till att deras barn också blir gudar som kan inta andra planeter.

Gud Elohim bor på en planet kallad Kolob där han har många gudinnor till hustrur. Tillsammans producerar de mängder av andeväsen. Lucifer och Jesus är bröder och andeväsen som var tillsammans med Gud Elohim. De gjorde upp en plan att skapa jorden och att skicka andeväsen till att födas i dödliga kroppar som människor. Man beslutade att människor skulle få välja fritt om de ville bli mormoner eller inte. Men Lucifer motsatte sig detta med det fria valet och gjorde uppror, samtidigt som han fick med sig 1/3 av alla andeväsen som då blev demoner. Demonerna fick inte födas i mänskliga kroppar, och de andeväsen som inte tog ställning utan ville hålla sig neutrala, de fick svart skinn när de föddes som människor.

Gud Elohim for till jorden tillsammans med en av sina gudinnor som Adam och Eva och satte igång den mänskliga rasen. Längre fram i historien kom Gud Elohim åter till jorden och gjorde jungfru Maria med barn så att andevarelsen Jesus kunde få en mänsklig kropp. Maria födde Jesus som längre fram tog sig tre hustrur: Maria, Marta och Maria Magdalena med vilka Jesus fick många barn. Mormonernas grundare Joseph Smith sägs vara släkt med Jesus i rakt nedstigande led.

Mormoner lär också att Jesus kom till Amerika och predikade för Amerikas urinvånare – som mormonerna tror är de äkta israelerna. På så sätt grundade Jesus sin kyrka även i Amerika, precis som i Palestina. En av dessa amerikanska urinvånare vid namn Moroni, gömde undan tavlor av guld där deras läror stod nertecknade. Långt senare hittade Joseph Smith dessa guldtavlor utifrån Moronis instruktioner, som nu var en ängel. När Joseph Smith hade skrivit *Mormons bok* sa han sig ha utgått ifrån vad som stod på guldtavlorna. I *Mormons bok* finns mängder av namn på folk, städer, mynt, händelser och platser som aldrig funnits eller inträffat. Senare skrev Joseph Smith boken *Abrahams bok* som av mormonerna sägs vara Smiths översättning av en egyptisk papyrusrulle. Men Joseph Smith hade inga kunskaper för att göra en sådan översättning, och inget stämmer i översättningen. När egyptologer har översatt denna papyrusrulle har de upptäckt att den inte har något som helst att göra med Abraham. Smith hade inte ett enda ord rätt i sin översättning!

Lite mer om mormonerna

Brigham Young, den andra profeten i successionsordningen inom mormonerna, sa att den som gifter sig med en färgad person kommer att dödas på fläcken, och att denna heliga lag aldrig får ändras.

Joseph Smith sa att han hade fått en uppenbarelse, men han ändrade flera gånger berättelsen om denna uppenbarelse, både vad gäller innehåll, när han hade fått den och vem/vilka det var som han hade gett den till honom.

Mormonerna har länge förespråkat polygami (månggifte) men anpassat sig till rådande lagar. I Utah sägs det ändå finnas tusentals hemliga polygama äktenskap. Utah är huvudsätet för alla mormoner, en stat där 75% av befolkningen är mormoner.

I Mormonernas tempel sker hemliga ritual som mycket liknar frimurarnas ritual. Eftersom Joseph Smith sägs ha varit frimurare är det inte förvånande att dessa likheter finns. I templen utförs även dop för avlidna släktingar så att de också

kan bli mormoner. Därför sker omfattande släktforskning inom mormonkyrkan; de har t.o.m. utvecklat en egen programvara för släktforskning som heter *Reunion* - som på svenska betyder *återseende*.

Mormonkyrkan har en enorm förmögenhet i företag och fastigheter, sjukhus och skolor, TV- och radiostationer, hotellkedjor, försäkringsbolag och finansinstitut och mark.

Mormonismen är helt klart en strikt lagisk sekt vars läror inte alls har sin grund i Bibeln. Det är Mormons bok som är deras bibel. Mormonismen splittrar familjer och vänner precis som alla andra sekter gör. Mormonernas gud är inte Bibelns Gud! Mormonernas Jesus är en helt annan än Bibelns Jesus!

Källa:

[Filmen *The God Makers*](#)