

Trofastheten till Gud och hans Ord kräver stor försiktighet!

[Spara som PDF](#)

1 Pet 5:8: "Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka."



Om vi som sanna kristna vill vara helt trofasta mot Gud och hans Ord, Bibeln, då är det ju faktiskt så, att vi måste vara mycket försiktiga med vad vi sätter vår tilltro till, vilka åsikter vi lägger oss till med, vilka ledare och andra personer vi väljer att följa. Vår tro skall ju vara förankrad i Bibeln, i "summan av Guds Ord" (Ps 119:160). Våra handlingar skall också ligga i linje med Bibelns samlade undervisning. Även våra åsikter om saker och ting bör ligga i linje med Bibeln.

Nu är det ju självklart så, att det inte kan bli på detta sätt redan dag 1 som nybliven kristen, inte heller strax därefter. Trofastheten kommer med mognaden som kristen, och mognaden kommer som ett resultat av den fostran och helgelse som Gud ger oss - något som pågår hela livet. Men vi skall så klart ha trofastheten till Gud och hans Ord som vår högsta önskan och vårt mål, och därför måste vi vara försiktiga med vad vi tar in, vad vi sätter vår tilltro till, vart vi går, vilka vi väljer att liera oss med, vilka vi följer och litar på. Och för detta krävs goda bibelkunskaper, vaksamhet och tålamod. Som Guds barn har vi ändå stor frihet i våra liv, men rör vi oss långt utanför vad som är sund kristen tro - i tankar och handlingar - då finns det en som vill fånga in oss och som kanske får göra det också - som vi kan förstå av det inledande bibelordet.

Därför vill jag varna för att genast haka på allt nytt som dyker upp i kristenheten. Det kan handla om en ny tolkning, en ny lära, en ny profetia, en särskild förkunnare, en ny församling, ett nytt sammanhang, någon som utger sig för att vara profet... I detta kan vi påminna oss om vad Jesus svarade lärjungarna när de

frågade honom om den yttersta tiden – som uppenbarligen blir en mycket lurig tid i många avseenden och inom många områden:

Matt 24:4: Jesus svarade dem: "**Se till** att ingen bedrar er."

Observera här att Jesus INTE sa att han skall se till att vi inte blir bedragna. Vad han säger till oss alla är: se *till*, alltså se **själva till** att ni inte blir bedragna. Jag tror visserligen vi kan få den Helige Andes hjälp i detta, men struntar vi i att vara vaksamma och försiktiga, så kanske det inte blir så mycket med hjälpen från Guds sida.

Av många texter i Bibeln kan vi förstå att den yttersta tiden blir en mycket förförisk tid och just därför en mycket lurig tid. Mycket tyder på att vi på väg in i den tiden. Förförelse och bedrägeri via villoläror och falska profeter är redan ett mycket utbrett problem i all världens kristenhet. Detta är *Det Stora Avfallet* som Bibeln talar om och som pågår med full kraft. Vi skall dock inte tro att det luriga endast handlar om sådant som sker inom det religiösa området, det kommer även att bli lurigt inom många andra områden i samhället, kanske inte minst inom politiken. I Uppenbarelseboken ser vi ju att det skall träda fram en världsledare, och att han troligen träder fram ur en grupp av tio kungar (regenter, ledare). Han blir den person som vi brukar kalla för Antikrist. Av detta kan vi förstå att politiken är inblandad i Antikrists framträdande. Men denne Antikrist kommer också få en alldeles egen *promotor*, en person som gör mäktiga ting som förför och vilseleder jordens befolkning. Bibeln kallar honom för "den falske profeten". Utifrån det vi kan läsa om honom i Uppenbarelseboken kan vi gissa att även teknik, kommunikation och information är viktiga bitar i den falske profetens verksamhet och i Antikrists framträdande. Där står att den falske profeten...

Upp 13:13-17: "... gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret [Antikrist] vilseleder det dem som bor på jorden. Det befäller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal."

Här passar därför ett viktigt varningens ord från aposteln Paulus för alla kristna i vår tid:

2 Tess 2:9-10: "Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - **de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem**. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten."

Vi kan få en kärlek till sanningen av Gud. Denna kärlek kommer att göra oss försiktiga eftersom vi då blir noga med vad som är sant och äkta. Med kärlek till sanningen som grund skall vi se *till* att inte genast hoppa på nyheter och frestande fräsiga saker som dyker upp i kristenheten och på annat håll; vi måste vara försiktiga och avvaktande med **allt** nytt som dyker upp! Tecken och under skall vi inte låta oss bli förförda av; det är sanningen vi skall älska och inte det spektakulära! Och vi skall inte genast löpa efter personer som vi tycker verkar bra och som andra beundrar. Vi som vill ha och behålla en sann och sund kristen tro måste verkligen ta till oss Jesu varning om att "**se till** att ingen bedrar er", och tänka på att vara vaksamma, försiktiga, avvaktande, och detta med ett stort mått av tålmod. Det är inte farligt att vara avvaktande och kritisk om man är noga med sanningen. Detta gäller inom livets alla områden. Kom också ihåg dessa ord från Jesus:

Matt 12:33: "Ty av frukten känner man trädet."

Frukten ser man inte med en gång, man måste alltså avvakta en tid innan man kan bedöma trädet. Under den tiden skall man vara mycket försiktig!

/Lennart

Läs vidare:

- [Signalement på den kommande Antikrist](#)
- [Det Stora Avfallet](#)