

## Ett Nådens År 1956 [2025] - av Frank Mangs



[PDF](#)

Frank Mangs är troligen den främste evangelisten som vi haft i

Norden. Detta trots - eller snarare tack vare - att han som person var en bräcklig själ. Men genom denna svaghet lät Gud välsignade budskap strömma ut till törstande människor - som fick möta Herren till frälsning och förvandling.

I helgen som gått fick jag en text tillsänd mig av en kvinna på Gotland. Texten är skriven av Frank Mangs och var införd i veckotidningen Svenska hemmets journal och familj, nr 1, 1956. Denna text är så stark och nåderik att jag vill dela den här med alla er som besöker BibelFokus. Vi ber och hoppas på ett Nådens år från Herren i allas våra liv och för vårt land!

*/Lennart*

---

NÅDENS ÅR! Uttrycket verkar antikt. Det hade varit passande för ett sekel sedan - och på Karl XII:s tid eller i Gustav II Adolfs dagar. Men inte 1956. Ty i våra dagar räknar vi mera med både folkpensionen och atombomben än med Guds nåd. Ändå är detta antika uttryck i högsta grad aktuellt. Ty Skriften säger:

- Du, Herre, mättar allt levande med nåd.

Allt levande: markens djur och himmelens fåglar - liljorna i Saron och cedrarna på Libanon - allt levande får nåd, och utan nåd skulle ingenting leva. Ty "Gud ger liv åt allt". Även människan får nåd - alla människor: bedjare och svärjare, han som tror och han som förnekar - han som brukar nåden rätt och han som missbrukar den fullständigt. Ingen kommer undan, ty:

- Gud är all nåds Gud. Och:

- I honom är det som vi leva och röra oss och är till.

- Han har bevisat er välgärningar, i det han har gett er regn och fruktbara tider från himmelen och så vederkvickt edra hjärtan med mat och glädje.

Sin sol låter han lysa över onda och goda, och regn får falla lika ymnigt över den ogudaktiges åkerteg som över de frommas fält. Han fortsätter att mätta allt levande med nåd, även om ingen säger tack. Och tog Gud sin nåd bort från jorden, så drabbades vår planet av en förödelse som vore tiotusen gånger värre än förödelser av den värsta vätebomb. Ty det innebar att Livets Gud stannade den livsprocess som han i tidernas morgon satte i gång i livlös materia, och upphävde de naturlagar han själv har stiftat.

MEN HELA GUDS NÅD är inte avslöjad därigenom, att han alltfört "genom sin makts ord bär allt". Ty Skriften säger, att "Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor." Av evighet har den funnits. Ty ingenting kan bli "uppenbart" om det inte finns. Nåden är lika gammal som Gud själv. Den är en del av Honom själv. Nåden är detta milda, mäktiga, levande och livgivande och ljuvliga "något", som strömmar ut ifrån Guds väsen och fyller hela universum.

Detta obeskrivliga "något" tog form och blev personifierat i Jesus Kristus, "som var full av nåd och sanning" och som är Guds härlighets återsken, "hans väsens avbild". Genom Jesu Kristi liv och död och uppståndelse och genom Kristi Andes verk i världen har Gud i sin nåd kommit oss frälsande till mötes såsom aldrig förr.

- Här gives nåd åt syndare och dubbelt åt de sämsta. Här hjälpas alla stackare, de sämsta blir de främsta.

Därför kan vi med stor frimodighet skriva: Nådens år 1956 [2025]. Av nåd får vi träda över tröskeln till det nya året, och genom Guds direkta och personliga ingripande i den enskilde individens liv kan det nya året i en alldeles särskild betydelse bli ett nådens år. Låt mig uttrycka mig ännu mer personligt:

DU, JUST DU, som läser dessa rader, kan få uppleva Guds nåd rikare, mäktigare, fullkomligare än du någonsin förr har gjort det. Ty nåden är ett hav utan botten, en värld utan gräns, och den har en höjd som ingen kan ana. Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som frukta honom. Du är omsluten av nåd - på alla sidor - lika verkligt och mer verkligt än vad du är omsluten av det lufthav på vars botten du rör dig.

Nåden tränger in på dig! Den väntar på dig! Den väntar, att du skall lägga ned ditt motstånd emot Guds vilja. Den väntar att du skall lägga bort både självförsvar och självförakt. Ja, den väntar till och med på att du skall upphöra med det hopplösa företaget att i egen kraft göra ditt hjärta passande att vara en nådens

boning. Släpp in den nåd, som redan famnar dig! Ge den frihet att förjaga all unken instängd atmosfär ur din inre värld!

Låt detta ljuvliga, milda, mäktiga, levande och livgivande – detta odefinierbara “något” från Gud – gripa ditt väsen och omforma ditt sinne! Låt det ske varje dag. Och det nya året skall bli ett nådens år från Herren!

*Av Frank Mangs*