

Femhundra år sedan anabaptisterna uppstod

[Spara som PDF](#)

Jag brukar få tidningen Midnattsropet skickad hem till mig. I numret som kom i början av april 2025 står det att läsa om anabaptisterna. Detta blev en påminnelse för mig om denna intressanta rörelse och så insåg jag att jag själv hade skrivit en text om dessa för några år sedan. Men jag tycker det som fanns med i Midnattsropet kan vara värt att återge här i lite kortare form. I år, 2025, är det 500 år sedan som den anabaptistiska väckelserörelsen uppstod, och det var anledningen till att Midnattsropet skrev om denna rörelse. Det kan vara bra att fundera lite kring vilka de var och vad de trodde på eftersom kristenheten idag ännu en gång står inför ett avgörande vägval: fullständigt bort ifrån bibeltroheten, eller tillbaka till en genuin bibeltrohet.

Så här skrev Paulus Eliasson om anabaptisterna i en artikel med rubriken "Vart leder ekumeniken?" i Midnattsropet nr 1, 2025:



"500 år sedan anabaptismen

startade i Zürich år 1525

Luther och Zwingli ingick allianser med statsmakten för att kunna verka fritt, få statens stöd i mötet med den katolska motreformationen, och för att kunna överlämna till domstolen dem som inte följde kyrkans påbud. Man bytte ut sin frihet mot världslig makt och erkännande.

Men det fanns en spirande rörelse som valde en annan väg. Den 21 januari 1525 samlades en grupp troende hemma hos Conrad Grebel i Zürich, och där lät de sig döpas på sin egen bekännelse - i kontrast till de statliga kyrkorna där man inlemmades som spädbarn, utan vare sig tro eller bekännelse.

Detta var de fria församlingarnas födelse. De var fria från staten och från kyrkliga övermakter. Men den friheten tolererades varken av staten eller kyrkan; anabaptisterna, som de kom att kallas, förföljdes som om de var livsfarliga. De predikade pacifism och ickevåld, Bibelns auktoritet, troendedop och församlingens frihet från världslik makt och inflytelse. Dessutom var de emot det hierarkiska styresätt som katolska och lutherska kyrkor bestod av. Det låter som en harmlös, och till och med samfundsnyttig livsstil, men den sågs på som så farlig att den måste kvävas, dödas eller fördrivas.”

Vill du läsa mer om anabaptisterna, vad de gjorde, vad de trodde och om reformationen, så klicka på länken nedan så kommer du till min text med rubriken *Reformationen, Bibeln och folkets uppvaknande*.

<https://bibelfokus.se/sv/degenererar>

/Lennart