

Om "väckelsen" i Lakeland, Florida sommaren 2008

[Spara som PDF](#)

Fråga:

Vad har du för tankar kring Florida väckelsen? De påstår själva att 12 personer uppstått från det döda under våren, och att detta skulle vara ett bevis på att det är en väckelse från Gud.

Svar:

Jag skall säga direkt, att utifrån allt det jag sett, hört och läst, så är jag övertygad till 101 % att det som skedde i Florida inte var från Gud utan tvärt om. Jag tycker det är så glasklart att jag är helt förtvivlad över att inte alla ser det. Den bedömningen gör jag också utifrån hur jag lärt känna Jesus Kristus och Bibeln. Och var inte det som skedde i Florida från Gud så måste vi bara förfäras över vilken utbredning detta redan fått och också bäva för vad det kommer att leda till.

För mig är tal om tecken och under inte något som kittlar. Just detta skall ju vara drivkraften i Antikrists framträdande enligt 2:a Tessalonikerbrevets kapitel 2. Att då fästa så stor vikt vid under innebär alltså en stor risk. Vad vet vi egentligen om alla de "under" som man hävdade hade skett Florida? Det kan lika gärna vara lögn. Och är det inte lögn så vet jag ändå att Gud inte står bakom detta, Gud bekräftar ju endast **sitt Ord** med tecken enligt Mark 16:20 och då kan alltså inte förkunnelsen se ut hur som helst.

Det finns mycket att säga om förkunnelsen i Lakeland och Todd Bentley som person. Det finns mycket att säga om vilka källor skeendet var sprunget ur. Det finns mycket att säga om det partnerskap som idag finns mellan alla dessa avfallets förkunnare. Men jag tänker inte gå in på det här nu, utan jag får hänvisa bl.a. till min video om [Det Stora Avfallet](#). Den hoppas jag ger en stadig grund att stå på för att förstå vad som sker i kristenheten just nu.

Man kan fråga sig var i Bibeln vi ser dessa avfallets förkunnare med sina stora kraftgärningar. Jo, i Matt 7:21-23 där Jesus motar bort dem på den yttersta dagen.

Tänk alla de människor som dessa förkunnare dragit med sig i avfallet, dessa förkunnare som Jesus säger att han **aldrig** känt, trots att de gjort kraftgärningar i hans namn! Skall vi inte nu hålla ögon öppna och varna Guds barn för dessa förkunnare? Tänk att höra Jesus säga till oss vid samma tillfälle: "varför följde ni efter dessa? Jag talade aldrig genom dem? Och varför varnade ni inte mina barn?". Där vill inte jag stå den yttersta dagen.

Läs gärna min text om "[Äkta eller falsk väckelse](#)". Jag hoppas att den kan vara till hjälp med att bl.a. bedöma det som sker i Florida. Vad jag idag förstår har många av oss kristna helt tappat bort en rätt bild av vad som är en sann väckelse. Bilden har blivit utbytt på ett förrädiskt sätt. Gedigen väckelse har alltid stävat efter att leda människor till Frid med Gud genom omvändelse vid Jesu Kristi kors. Det finns inte med i Florida.

Gud bevara sina barn från förförelser av alla slag! Och må Gud ge oss sin frid så att vi blir kvar i Sanningen, eller hittar den om vi inte är där ännu!

/Lennart

- 9 visningar